

Versie 1.2

Christelijk informatiecentrum

De Levensboom

Onze principes



Inhoudsopgave

<i>Algemene informatie</i>	2
De geschiedenis	3
1. De missie	8
2. De theologie	13
3. De activiteiten	18
4. Discipelschap	21
5. Gemeentevorming	25
6. Samenwerking	37
7. Veiligheid & verantwoording	40
<i>Een waarschuwing: De reddingspost</i>	44

Algemene informatie

Algemeen nummer CIC De Levensboom
06 10867689

Beheerders

Andreas Murre	06 15290506
Jarno Breen	06 50403388
Kees Mol	06 25220721

Mail

vragen@ciclevensboom.nl

Website

ciclevensboom.nl

De geschiedenis

Eind 2019 gaf de Heere me verplicht de periode van rust die ik zo nu en dan nodig heb. Ik had mijn schouder gebroken en hoewel dat niet echt plezierig was, was het heerlijk om die tijd extra met de Heere door te kunnen brengen en de omgeving voor Hem neer te leggen.

De jaren daarvoor ging ik tijdens het bezorgen van de post steeds meer zien van de nood in de Zak van Zuid Beveland. Er was zo weinig geestelijk leven, zoveel onverschilligheid! Sommigen dachten goed genoeg te zijn om naar de hemel te gaan, anderen moesten maar afwachten en weer anderen wilden niet in een God geloven omdat er zoveel onrecht en kwaad in de wereld is. En ze leefden door, in hun zonde.

Zo knielde ik eind 2019 voor de Heere neer of Hij me specifiek wilde laten zien hoe ik dit gebied moest zien. Ik sloeg Zefanja open en de Heere drukte de woorden diep in mijn hart:

“Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden. Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.” (Zefanja 3:8-9)

Dit is de werkelijkheid voor alle mensen rond “De Levensboom” in Ovezande. Ze liggen onder het oordeel en

straks zullen ze bedolven worden onder heel Gods brandende toorn. Maar ook deze bemoediging is waar! Onder hen zullen er zijn van wie de lippen zullen worden veranderd in reine lippen. Ze zullen niet langer vloeken maar de Heere aanroepen en samen met hen zullen we Hem dienen!

Zo groeide het verlangen om dit gebied te bereiken met het heerlijke Evangelie, doormiddel van gebedssamenkomsten, huis-aan-huis evangelisatie, evangeliesamenkomsten, discipelschapstraining en een kinderclub.

De Levensboom

Met dit verlangen werd ik in 2020 ingewerkt in Ovezande en terwijl ik daar een tijdje de post bezorgde werd mijn nieuwsgierigheid gewekt naar een pand wat te koop stond. Welke wonderlijke wegen de Heere vervolgens gegaan is heb ik al eens vertelt, maar in de vorming van de visie voor het pand knielde ik neer voor de Heere en ook nu drukte de Heere weer woorden en gedachten in mijn hart.

Ik begon te lezen in Genesis 8 over het oordeel wat over de aarde was gegaan. Maar na een tijd van vruchteloosheid en dood kwam er uiteindelijk een teken van leven!

“En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel; daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was.” (Genesis 8:11)

De olijfboom was weer gaan bloeien, er was weer leven mogelijk! Deze woorden bleven hangen en ik las verder in Openbaring 22 en in Romeinen 11.

“In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de

bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.” (Openbaring 22:2)

“Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettingheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.” (Romeinen 11:17-20)

Hoe meer ik deze heerlijke waarheden overdacht, hoe meer ik er van overtuigd was dat op deze plek de Levensboom zou gaan bloeien en dat het overblijfsel, wat nu nog onder Gods toorn ligt, genezing zal vinden door de bladeren van deze Boom!

De bladeren van de olijfboom, die ook wel de Boom des levens wordt genoemd, wijzen ons op nieuw leven, op herstel. Nadat de eerste wereld vergaan was door de vloed nam een duif een olijfblad mee als teken dat de het land weer tot leven was gekomen.

Paulus vergelijkt de Heere Jezus en het leven dat Hij geeft met zo'n olijfboom die haar takken voedt. Hoewel zij eerst haar natuurlijke takken voedt, kunnen ook nu de heidenen door het geloof delen in de zegeningen van Israël (Romeinen 11:16). Onder de bladeren van Jezus (de wortel van Isaï) kunnen ook degenen in deze omgeving die van nature geen Joden zijn eeuwige genezing ontvangen wanneer ze uit genade en door het geloof verenigd worden met Jezus.

Deze genezing, dit nieuwe leven en herstel heeft God op het oog voor Ovezande en het gebied erom heen, voor het

overblijfsel dat nu nog onder Zijn toorn ligt maar tot leven geroepen zal worden door de verkondiging van Zijn heerlijk Evangelie. Hij zal hun *“lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.”* (Zefanja 3:9)

Als ik nu weer over deze heerlijke beloften nadenk, wil ik de Heere alleen maar aanbidden! Wat een wonderen zal de Heere gaan doen, en wat een wonderen doet Hij al.

Hij geeft een prachtige plek. Hij geeft financieel steeds alles wat we nodig hebben en de hulp om het verder in te richten! Hij gaf dat Jarno niet naar het buitenland is gegaan en hij zich ook wil in gaan zetten voor het werk in Ovezande! Hij geeft jullie, om mee te helpen en te bidden! O, ik dank Zijn genade en zorg!

De Heere werkt door

De Heere bereid harten voor om mee te werken maar ook verloren zielen, Hij is aan het ploegen, en zo bereiden wij de plek in Ovezande voor, als een reddingspost voor verloren zielen. Een plek waar dode zondaren Christus kunnen leren kennen als de Boom des levens, en waar Zijn volgelingen mogen genieten van de vruchten, de zegeningen die Christus kocht met Zijn bloed aan een dorre boomstam op Golgotha.

Soms overzie ik het niet en wil ik het opgeven. Dat is veel makkelijker en comfortabeler! Maar nadat de Heere mij in 2016 aan de hand van Haggai 1:4 drong om Zijn huis te gaan bouwen, Zijn gemeente, Zijn Koninkrijk, spoort de Heere ook nu zo liefdevol aan!

“Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten. 6 Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond:

Wees niet bevreesd!" (Haggai 2:5-6)

We gaan door! En zo wordt het centrum verder ingericht en alles klaargemaakt voor het werk. En ook de Heere werkt door, hij geeft bidders, financiën en hulp!

Alles, opdat de Heere Jezus Zijn verdiende loon zal krijgen, zielen die genezing vinden bij Hem, Hem aanbidden en van Hem genieten, van al Zijn vruchten!

Heilige Vader, opnieuw leggen we alles voor U neer, dit is slechts steen en staal, dood zonder Uw Heilige Geest. Dit zal geen zielen redden, geef dat wij die illusie niet zullen koesteren. Maar we geloven en vertrouwen erop dat U steen en staal machtig kunt gebruiken voor de verspreiding van Uw Evangelie.

O Vader, we bidden dat we, waarvandaan dan ook, de bladeren zullen zijn van de Olijfboom, tot genezing van de volken, kanalen van Uw genade waardoor dit volk zal herleven.

U bent de Wijngaardenier, reinig deze takken opdat we veel vrucht zullen dragen en vul ons met het levende water dat tot ons komt vanuit de Wortel, Jezus Christus, zodat Hij verhoogt wordt, zodat het Lam ten toon gesteld en aanbeden wordt.

Heilige Vader, verhoor dit gebed, niet om mij, ik ben onwaardig en ik heb niets verdiend dan de eeuwige dood. Maar doe het om Jezus, het Lam dat geslacht is, Hij heeft het verdiend en Hij is het waard.

Genade & vrede,

Andreas Murre

De missie

Het eerste principe

We zijn **geroepen** om in Jezus' Naam en vervuld met de Heilige Geest overal **bekering, geloof en vergeving** van zonden te verkondigen.

De laatste woorden van Jezus bevatten het zendingsbevel, wat we kunnen vinden in Mattheüs 28, Markus 16 en Lukas 24. En zoals de laatste woorden van iemand die stervend is, groot gewicht hebben, zo ook Jezus' laatste woorden. Dit was Zijn laatste wil voor Zijn discipelen. Hij zendt Zijn discipelen, vervuld met de Heilige Geest, in de wereld, naar alle volken, om discipelen te maken, hen te dopen en hun vervolgens alles te leren in acht te nemen wat Hij geboden heeft.

Vanuit het Christelijk informatiecentrum maken we discipelen door evangelisatie en persoonlijk discipelschap. Evangelisatie omvat de oproep tot bekering en geloof en de belofte van vergeving van zonden. Persoonlijk discipelschap

omvat groeien in het onderhouden van alles wat Jezus geboden heeft (Mattheüs 28:19).

Dit is niet alleen het verlangen van hen die betrokken zijn bij het centrum, maar ook de roeping. Hiertoe zijn we geroepen, tot Zijn wonderbaar licht om te schijnen als kinderen van het licht te midden van een verkeerd en ontaard geslacht (Filippenzen 2:15), om Zijn getuigen te zijn (Handelingen 1:8).

*

Het tweede principe

We gaan samen **op missie** om op verschillende **openbare** terreinen **gesprekken** te voeren, **folders** te verspreiden, te **zingen** of te **preken**. Daarnaast is het centrum geregeld open voor **persoonlijke gesprekken** en **geestelijke zorg**.

Om het heerlijke Evangelie van Jezus aan alle mensen bekend te maken, gaan we op Zuid-Beveland de straat op, zoals de eerste gelovigen die *“overal verspreid waren, het land doortrokken en het Woord verkondigden”* (Handelingen 8:4). We doen dit op verschillende manieren die het Woord centraal stellen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

In winkelstraten spreken we mensen aan en delen we folders uit. In de wijk gaan we huis aan huis om gesprekken te voeren en folders achter te laten. Op markten, pleinen of in bejaardentehuizen zingen we Evangelisatieliederen die het Evangelie verkondigen en nodigen tot Jezus. In het centrum organiseren we minstens één keer in de maand Evangeliesamenkomsten.

*

Het derde principe

De mensen die we spreken nodigen we uit voor de discipelgroep om kennis te maken met de **Heere Jezus en Zijn missie** en om hen als **discipelen** alles te leren **onderhouden wat Jezus geboden heeft.**

Jezus' missie is meer dan aanspreken van mensen op straat. Zo verlangen we ernaar dat meer en meer mensen kennis maken met Jezus en Zijn heerlijke Evangelie. Daarom nodigen we degenen die meer willen leren uit voor de discipelgroep waarin we hen aan de hand van de Bijbel meer leren over Jezus en Zijn onderwijs.

Daarnaast nodigt de Heere Jezus iedereen uit om Hem te volgen, van Hem te leren en zo het eeuwige leven te ontvangen. Daarom moedigen we persoonlijk discipelschap aan waarin we een tijd intensief optrekken met iemand en zo voorleven wie Jezus is (1 Korinthe 4:16).

*

Het vierde principe

We komen **wekelijks** samen met **gedoopte discipelen** om de Heere Jezus te **aanbidden** zoals Hij daartoe de **Nieuw Testamentische gemeente oproept.**

Wanneer het zaad van het Evangelie wortel schiet en opkomt, zullen we met nieuwe discipelen nadenken over de doop en de toewijding aan een plaatselijke gemeente. Wanneer er geen Bijbelgetrouwe gemeente in de buurt is, zullen we deze nieuwe discipelen uitnodigen voor wekelijkse

samenkomsten in het centrum, waar we de Heere Jezus aanbidden zoals Hij het leert.

Deze plaatselijke gemeente: 1. Wordt gevormd in Christus; 2. Is gebaseerd op Gods Woord; 3. Rust op Gods soevereiniteit; 4. Wordt geleid door de Heilige Geest; 5. Bestaat uit gedoopte discipelen; 6. Geniet van het Avondmaal; 7. Kent Bijbels leiderschap; 8. Wordt zuiver gehouden door de tucht; 9. Komt wekelijks samen; 10. Dient elkaar tot opbouw, herstel en bevrijding; 11. Geeft voor de verheerlijking van God; 12. Verlangt evenwichtig Bijbels onderwijs; 13. Ziet zingen als een wezenlijk onderdeel van de samenkomsten; 14. Kan niet zonder gebed en voorbede; 15. Geeft om al het lijden; 16. Vermenigvuldigt zich; 17. Heeft Israel lief. 18. Verwacht bovennatuurlijk ingrijpen; 19. Beschermt tegen wereldse invloeden. 20. Verlangt naar Christus' terugkomst en de nieuwe hemel en aarde.

*

Het vijfde principe

We werken samen met plaatselijke gemeenten en organisaties met hetzelfde doel: Het prediken van geloof, bekering en vergeving van zonden.

Als volgelingen van de Heere Jezus, die van Hem verschillende gaven hebben gekregen, verlangen we ernaar om samen te werken met anderen om zo als één lichaam, op verschillende plekken en met verschillende leden en functies Jezus' missie uit te voeren.

Hoewel ons land verdeeld is, er veel onenigheid is en we in details vaak veel verschillen, verlangen we ernaar om als Jezus' volgelingen samen te werken in de hoofdzaken.

Doordrenkt met dezelfde Geest hebben we elkaar nodig en kunnen we Jezus' missie niet uitvoeren zonder samenwerking met plaatselijke gemeenten en organisaties. En met het centrum en de gaven die Jezus ons gegeven heeft, is het ons verlangen om aan te vullen wat in plaatselijke gemeenten en organisaties ontbreekt.

*

Het zesde principe

We zien toe op elkaars veiligheid en (geestelijke) gezondheid door aan elkaar verantwoording af te leggen.

In deze gebroken wereld waarin we ook als volgelingen van Jezus nog niet volkomen verlost zijn van de neiging om te zondigen en de gevolgen van de zonde, is openheid en integriteit van levensbelang, ook voor de betrouwbaarheid van ons getuigenis.

We komen in aanraking met gevallen mensen die geneigd zijn tot zonde, of in de macht zijn van de tegenstander, daarom zien we erop toe dat we daarin nooit alleen staan maar zo mogelijk twee aan twee op pad gaan.

Daarnaast willen we situaties die tot zonde kunnen leiden, vermijden. We beschermen onszelf en elkaar door grote waarde te hechten aan het afleggen van verantwoording.

*

De theologie

Het eerste principe

We **getuigen** van Gods heerlijke **karakter**, de **zondigheid** van de mens, het komende **oordeel**, de vrije **genade** in Christus en roepen we op tot **bekering en geloof** met de **belofte** van de Heilige Geest die levens **verandert**.

Zoals de eerste discipelen getuigden van de Heere Jezus en Zijn woorden bekend maakten onder Joden en heidenen, zo verlangen we heel Jezus' boodschap onveranderd en vrijmoedig te verkondigen, in de wetenschap dat het voor sommigen een struikelblok en voor anderen dwaasheid zal lijken (1 Korinthe 1:23).

De bovenstaande essentiële punten vormen de kern van onze boodschap, dit is waar we van getuigen wanneer we in gesprek gaan, folders uitdelen of liederen zingen. Hoewel we niet altijd de hele boodschap kwijt kunnen en we de leiding van de

Heilige Geest nodig hebben om de juiste woorden op het juiste moment te spreken, verlangen we dat deze boodschap uiteindelijk bekend wordt in heel Zuid-Beveland.

Lees voor een diepere verklaring van het Evangelie het eerste hoofdstuk uit het boek Jezus' Missie, dat je in papieren vorm gratis kunt vragen bij de beheerders.

*

Het tweede principe

We geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, daarom onderwerpen we wat we geloven en hoe we ons gedragen aan dit Woord.

We geloven dat de Bijbel, bestaande uit de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament, het Woord van God is wat Hij doormiddel van verschillende mensen, door de eeuwen heen, onder Zijn leiding tot ons gesproken heeft. De Bijbel is onfeilbaar in haar boodschap en zonder fouten in de originele manuscripten.

Het Woord van God, wat we in de Bijbel vinden, heeft het grootste gezag in ons leven en bepaalt wat we geloven, omdat Hij gedaan heeft wat Hij gesproken heeft. In Jezus en wat Hij gedaan heeft, zien we dat God Zijn Woord gehouden heeft en dat Hij betrouwbaar is.

Door Zijn Geest is de Bijbel meer dan een boek: het is Gods Woord met heerlijk nieuws, met betrouwbare beloften en onderwijs om getroost te leven en gelukkig te sterven.

*

Het derde principe

We erkennen Gods **soevereiniteit** in de redding van zielen, dat **bewaart** ons voor moedeloosheid en **verzekert** ons dat de missie volbracht zal worden.

Wanneer de redding van zielen van ons afhankelijk zou zijn, zou het werk onmogelijk zijn. Geboren als slaven van de zonde (Galaten 4:3) is Gods bovennatuurlijke ingrijpen nodig om hen die dood zijn in zonden en misdaden tot leven te wekken (Efeze 2:1; Kolossenzen 2). We vertrouwen erop dat Hij dat ook zal doen, wanneer we Zijn aangewezen instrumenten gebruiken en Zijn Evangelie verkondigen, de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft (Romeinen 1:16).

Omdat God soeverein is en zich met beloften verplicht, weten we dat er mensen gered zullen worden, dat de schapen Zijn stem zullen horen (Johannes 10:16), dat iedereen die Hij aan Jezus gegeven heeft tot Hem zal komen (Johannes 6:37). Dit geeft ons moed; het zal niet voor niets zijn!

*

Het vierde principe

We zijn **afhankelijk van de Heilige Geest** en verwachten persoonlijk van Hem **vrijmoedigheid, woorden** en **bovennatuurlijke kracht** om Zijn missie uit te voeren.

Jezus' missie is onmogelijk in eigen kracht. We hebben ieder afzonderlijk bovennatuurlijke kracht nodig en daarvoor verwachten we de Helper die Jezus beloofd heeft, toen Hij zei: *“u zult de kracht van de Heilige Geest*

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.” (Handelingen 1:8).

- We verwachten de Heilige Geest die ons de heerlijkheid van Jezus’ en Zijn Evangelie laat zien zodat we Hem vrijmoedig en onbevreesd tentoonstellen (Handelingen 4:31)
- We verwachten de Heilige Geest die ons leidt in heel de waarheid en ons specifieke woorden geeft die degenen die we ontmoeten op dat moment nodig hebben (Johannes 16:13)
- We verwachten de Heilige Geest die door ons heen Zijn bovennatuurlijke kracht wil bewijzen door tekenen en wonderen die de boodschap bevestigen (Handelingen 14:3).

Ook voor degenen die we ontmoeten, vertrouwen we erop dat de Heilige Geest zal waaien waarheen Hij wil en dat Hij naar Zijn soevereine wil hén zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, levend zal maken en tot bekering en geloof zal brengen in Jezus Christus die God bestemd heeft tot het eeuwige leven (Johannes 3:8; Johannes 16:8; Handelingen 13:48).

*

Het vijfde principe

We zijn bereid om met degenen die we ontmoeten te **bidden om tijdelijke en natuurlijke zegen, maar vooral om eeuwige geestelijke zegen.**

Als uitdrukking van Jezus’ lichaam verlangen we zowel de natuurlijke tijdelijke zegen als de eeuwige geestelijke zegen voor degenen die we ontmoeten. Daarom willen we degenen die we ontmoeten in gebed aan God opdragen.

Hoewel we vooral geven om het eeuwige geestelijke welzijn, zijn we ook bereid te bidden om lichamelijke zegen, financiële zegen, relationele zegen en psychische zegen.

We stellen voor om daarvoor tijdens de ontmoeting te bidden en gaan vrijmoedig naar Gods genadetroon op grond van Zijn beloften en Jezus' bloed waarmee Hij zegen kocht voor hen die vloek verdienen.

*

De activiteiten

Het eerste principe

We komen wekelijks samen om als **voorbidders** te bidden voor **elkaar** en de **omgeving**.

Wekelijks zal er in het centrum een gebedsavond gehouden worden. Met een groep vaste bidders, strijden we voor Gods troon voor de redding van zielen en zegen op het werk. Hoewel we in eerste instantie bidden voor het werk, de activiteiten en de mensen die we hebben gesproken, is de gebedsavond open voor iedereen. Wie wil, mag mee bidden.

Deze avonden zijn niet bedoelt op persoonlijk gebed, maar samen bidden we, als voorbidders, voor elkaar. Anderen bidden voor jouw nood, jij bid voor anderen.

*

Het tweede principe

Om de omgeving te bereiken gaan we de **straat op en huis aan huis om het Evangelie te verkondigen** en uit te nodigen voor de **Evangeliesamenkomst**.

De Heere Jezus stuurde Zijn discipelen er niet op uit om mensen naar een gebouw te leiden, maar naar Christus. Zo is ligt de focus van het Evangelisatiewerk niet in het centrum, maar op de plekken waar de verloren zielen zijn. We zoeken ze op, huis aan huis en op straat. Zo verkondigen we, geleid door de Heilige Geest om op het juiste moment de juiste woorden te spreken, het Evangelie.

Zeker nodigen we ze vervolgens ook uit voor de Evangeliesamenkomsten en andere activiteiten in het centrum waar we dieper in kunnen gaan op de boodschap van het Evangelie en uitgebreider onderwijs kunnen geven.

*

Het derde principe

Om de omgeving te bereiken **organiseren** we minstens één keer per maand **Evangeliesamenkomsten** waar **Christus ten toon gesteld en aangeprezen** wordt.

De Evangeliesamenkomsten, die ook wel informatieavonden worden genoemd, vinden minstens één keer in de maand plaats. Deze maken we huis aan huis en op straat bekend met flyers en persoonlijke uitnodigingen.

Ook eventuele samenkomsten op zondag staan, naast toerusting van gelovigen in het licht van het Evangelie zodat we ook daar ongelovigen voor kunnen uitnodigen. Naast

onderwijs, bemoediging en vermaning, zal Christus in eenvoudige samenkomsten, door liederen, Bijbelteksten, Woordverkondiging en gebed, ten toon gesteld en aangeprezen worden.

*

Het vierde principe

Het centrum is **wekelijks** open voor **persoonlijke gesprekken** en **geestelijke zorg**.

Elke week is het centrum een moment open voor voor persoonlijke gesprekken. Sommige nood en zonde moet onder vier ogen besproken en aan het licht gebracht worden. Tijdens deze gesprekken, zullen we Gods Woord openen om te zien wat Hij zegt over bepaalde situaties en in het gebed Zijn genade verwachten voor vergeving, genezing of herstel.

Er zal niet alleen ruimte zijn voor geestelijke noden, we verlangen ook te ondersteunen in psychische, lichamelijke, relationele en financiële noden. We verwachten dat God Zijn Geestelijke macht zal bewijzen door ook in het fysieke in te grijpen (Mattheüs 9:5-6), of dat nu is door wonderen of door wijsheid en natuurlijke ingrepen.

*

Discipelschap

Het eerste principe

We stellen hen die met ons in aanraking komen in de **gelegenheid om contact te houden en gepaste nazorg te ontvangen.**

Wanneer we iemand ontmoet hebben, stellen we voor contact te houden door het algemene nummer van het Christelijk informatiecentrum uit te wisselen (06 10867689) of door te verwijzen naar de website (cicdelevensboom.nl). In sommige gevallen laten we met gepaste voorzichtigheid ons eigen nummer achter. Daarnaast zullen er verschillende manieren om contact te houden, of te zoeken, opgenomen worden in het Evangelisatiemateriaal dat we bieden.

Zo verlangen we ernaar om iedereen die binnenloopt of contact opneemt, gepaste zorg te bieden in de vorm van een gesprek, gebed, de discipelgroep, persoonlijk discipelschap of

door te verwijzen naar een gemeente of organisatie met gepastere gaven of meer ervaring, zoals CPC.

*

Het tweede principe

We vormen een **discipelgroep** om met anderen aan de hand van **Christianity Explored** kennis te maken met **Jezus' missie**.

Voor degenen die meer willen weten over de Heere Jezus en Zijn missie vormen we een discipelgroep onder leiding van volwassen volgelingen van Jezus, die elkaar geregeld opzoeken om samen te eten, vragen te stellen en met elkaar te bidden.

Deze groepen beginnen we met een introductiemoment voor de Bijbelstudie Christianity Explored. Aan de hand van Christianity Explored komen we daarna zeven momenten samen om het Markus Evangelie te bestuderen en samen na te denken over de drie belangrijkste vragen: Wie is de Heere Jezus? Waarom kwam Hij naar de wereld en wat betekent het om Hem te volgen?

Deze groepen blijven ook samenkomen nadat Christianity Explored is afgerond, om eventueel aan de hand van Discipleship Explored en/of Bijbelstudie verder gevormd te worden.

Het handboek, de bijbehorende video's met ondertiteling en het werkboek van Christianity Explored en Discipleship Explored zijn

aan te vragen bij de beheerders. Meer informatie: ibb.nu/christianity-explored

*

Het derde principe

We bieden persoonlijk discipelschap door middel van Bijbelstudie en het intensief voorleven van wie Jezus is.

Het maken van discipelen omvat niet alleen evangelisatie of het leren kennen van Jezus in de discipelgroep maar ook persoonlijk discipelschap. We leren hen die zich afkeren van hun zonden, vertrouwen op Gods genade in Christus en Hem stervend aan zichzelf willen volgen in een nieuw leven, alles wat Jezus geleerd heeft door het hun voor te leven.

Zo bieden we nieuwe discipelen van Jezus na gebed aan om een tijd intensief met iemand van ons door te brengen, zodat ze zien hoe het is om Jezus' te volgen in de praktijk.

Dit vraagt van ons als getuigen geestelijke volwassenheid, een Bijbelse gastvrijheid en toewijding aan hen die Jezus minder lang volgen.

*

Het vierde principe

We verlangen ernaar dat zij die tot geloof komen en de Heere Jezus willen volgen, uiteindelijk **onderdeel worden van een plaatselijke gemeente.**

We brengen allereerst zielen bij de Heere Jezus, niet bij een kerkverband of een organisatie waarmee we ons verbonden weten. Maar na de eerste ontmoetingen, een tijd van eerste kennismaking met de Heere Jezus in de discipelgroep en een periode van persoonlijk discipelschap (indien mogelijk in de context van een plaatselijke gemeente) verlangen we ernaar dat zij die tot geloof gekomen zijn, zich verbinden aan een Bijbelgetrouwe gemeente in de buurt.

We verlangen ernaar dat ze daar, omringd door Geestvervulde broeders en zusters, gevoed en gevormd worden naar Jezus' beeld om vervolgens ook uit te gaan en vervuld met de Heilige Geest overal bekering, geloof en vergeving van zonden te verkondigen. Zo zien we ernaar uit dat discipelen zich vermenigvuldigen en steeds meer zielen gered worden.

*

Gemeentevorming

Het gezaaide Woord wat opkomt in harten, verbind nieuwe discipelen aan Christus als het hoofd van de gemeente en aan elkaar als Zijn leden. Zo verlangen ze de plaatselijke gemeente te bezoeken en te dienen tot opbouw en groei in Christus. Zo de Heere het leidt en Zijn gemeente bouwt verlangen zij die in Ovezande samenkomen, Christus te volgen volgens de volgende Bijbelse principes.

Het eerste principe

De gemeente wordt gevormd **in Christus**.

Door wedergeboorte zijn Jezus' discipelen onderdeel geworden van Gods gemeente, Zijn kinderen, waarin Jezus' onze oudste broeder Zich voor hen gegeven heeft om ons met de Vader te verzoenen. Enkel door het geloof in Christus, bekleed met Christus gerechtigheid worden we

opgenomen in deze gemeente, het Nieuwe Verbondsvolk van God, de tempel van de Heilige Geest.

Johannes 1:12-13. Romeinen 8:14-18. Romeinen 9:8. Galaten 3:26. Efeze 1:5. Efeze 2:13,18,22. Hebreëën 3:6. 1 Johannes 3:10.

*

Het tweede principe

De gemeente is gebaseerd op Gods Woord.

De Bijbel is het enige fundament en de richtlijn voor de vorming van de gemeente en voor het leven van de gemeente. Hierin worden Gods besluiten, beloften en bedreigingen geopenbaard voor alle mensen, met als middelpunt het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Heel de Bijbel, van Genesis tot de Openbaring, leert ons over de weg van verlossing door het geloof in Christus en is door God ingegeven en nuttig voor onderwijs, weerlegging, verbetering en opvoeding in de rechtvaardigheid zodat de gemeente volmaakt zal zijn, toegerust voor goede werken.

Johannes 5:39, Handelingen 1:1; 2:42, 2 Timotheüs 3:15-17, Romeinen 15:4.

*

Het derde principe

De gemeente rust in Gods soevereiniteit.

De Heere, die de rechtvaardige en liefdevolle Vader is, heeft alles in Zijn almachtige hand. Daarom volgen we

gerust en vrijmoedig Zijn geopenbaarde wil in het vertrouwen dat Hij naar Zijn verborgen wil alles laat mee werken voor Zijn eer en ons welzijn.

Johannes 3:8; Handelingen 4:27-28; Handelingen 13:48; 1 Korinthe 12:11; Romeinen 8:28; Efeze 1:4,11.

*

Het vierde principe

De gemeente wordt geleid door de Heilige Geest.

De Heilige Geest, die van God uitgaat en van Christus getuigt, is het onderpand, de voorsmaak van de erfenis die voor de gemeente bewaard wordt. Deze Heilige en persoonlijke kracht van God, waardoor Christus uit de dood is opgewekt, rust ons toe met verschillende gaven om elkaar te dienen en vrijmoedig van Hem te getuigen.

Johannes 14:26. Handelingen 1:8. Handelingen 4:31. Handelingen 20:28. 1 Korinthe 2:13. 1 Korinthe 6:19. 1 Thessalonicenzen 1:5. Titus 3:5. Romeinen 8:1-17.

*

Het vijfde principe

De gemeente bestaat uit gedoopte discipelen.

Met een afkeer van de zonde en het oude leven, bestaat de gemeente uit discipelen, leerlingen van Christus, die hun kruis hebben opgenomen en Jezus volgen om te groeien in het liefhebben van God en elkaar. Deze geestelijke verandering die God door Zijn genade gewerkt heeft, wordt door het geloof uitgedrukt in de doop tot vergeving van zonden en het ontvangen van de Heilige Geest.

Het is Gods genade die in het geloof uitgedrukt wordt in de doop waardoor dit ontvangen wordt zoals het Gods genade is die uitgedrukt wordt in het aanroepen van zijn naam waardoor we zalig worden.

Mattheüs 28:19, Efeze 4:15, Mattheüs 28:19, Handelingen 2:38, Handelingen 22:16, Romeinen 6:2-8, Kolossenzen 2:11-13, 1 Petrus 3:20-21, Efeze 4:4-6; Galaten 3:26-29.

*

Het zesde principe

De gemeente geniet van het **avondmaal**.

Om te proeven hoe de Heere Jezus voor de zonden van Zijn gemeente brak en vergoten werd om de gemeente samen te voegen zoals veel graan een brood vormt en veel druiven wijn maakt, zo genieten we geregeld met elkaar het avondmaal.

We genieten deze instelling van de Heere Jezus na zelfonderzoek, en zo is dit avondmaal uitsluitend bedoeld voor hen die een afkeer hebben van de zonde, Christus en Zijn genade ontvangen hebben en Hem stervend aan zichzelf willen volgen in groeiende heiligheid zoals ze dat uitgedrukt hebben in de doop.

Ook broeders en zusters, die onderdeel zijn van Christus wereldwijde lichaam, en deze plaatselijke gemeente bezoeken mogen, verbonden in het eerste principe van hoofdstuk 2, na zelfonderzoek en een goed getuigenis, het brood en de wijn ontvangen om zo samen te genieten van Gods genade.

Lukas 22:14-23; 1 Korinthe 11:17-34.

*

Het zevende principe

De gemeente kent Bijbels leiderschap.

Geleid door Gods Geest stellen we voldoende ouderlingen aan die de leiding hebben over het geestelijke welzijn van de gemeente en voldoende diakenen die de leiding hebben voor het fysieke welzijn van Gods gemeente. Geroepen door God, met een heilige levenswandel in overeenstemming met de voorwaarden die Gods Woord daarvoor geeft, volgen deze leiders het dienende en nederige voorbeeld van Christus, de Opperherder.

Handelingen 6:1-7; 14:23; 15. Timotheüs 3; Titus 1:3-9; I Petrus 5:1-5.

*

Het achtste principe

De gemeente wordt zuiver gehouden door de tucht.

Door persoonlijke verantwoording, openheid, tucht en bemoediging verlangen we de zuiverheid van de gemeente. We waken, op grond van Gods Woord en geleid door de Heilige Geest, voor een beetje zuurdeeg wat het hele deeg kan doorzuren.

Zoals de Heere Jezus ons leert, bewaken we de zuiverheid van de gemeente door de Bijbelse tucht uit te voeren, als uit een zondige en onbekeerlijke levenswandel blijkt dat de uiterlijke belijdenis geen hartelijke werkelijkheid kent.

Deze tucht betekent bij volharding in zonde verwijdering uit de gemeente met als doel het herstel en de bekering van de dwalende.

Jakobus 5:16. Galaten 5:9. Efeze 5:3. Mattheüs 18:15-18. 1 Korinthe 5.

*

Het negende principe

De gemeente komt *wekelijks* samen.

Op de opstandingsdag van de Heere Jezus komt de gemeente samen, maar ook door de week om om elkaar te bemoedigen en aan te sporen door samen te bidden, te aanbidden, Bijbels onderwijs te ontvangen en het avondmaal te vieren.

Handelingen 2:46; 17:1; 19:9; 20:7. 1 Korinthe 16:2. Openbaring 1:10.

*

Het tiende principe

De gemeente *dient* elkaar tot *opbouw, herstel en bevrijding*.

Door de liefde en met de (geestes)gaven die God, naar Zijn wil, uitgedeeld heeft, geven we onszelf om elkaar te dienen tot opbouw van de gemeente.

Als een instrument in Gods hand en als leden van Christus lichaam, dienen we elkaar door onderlinge liefde, discipelschap en Bijbelse begeleiding tot herstel van

geestelijke wonden, bevrijding van slavernij en groeiende overwinning over de zonde.

1 Korinthe 12-14, Jakobus 5:16.

*

Het elfde principe

De gemeente geeft voor de **verheerlijking** van God

Niet onszelf, onze gemeente, onze eigen belangen of eer is het doel van ons leven, maar God en Zijn eer. Daarom zijn we, zo de Heilige Geest ons leidt, bereid om alles te geven (leven, tijd, geld, bezittingen en talenten).

Mattheüs 16:24, Markus 10:21.

*

Het twaalfde principe

De gemeente verlangt **evenwichtig** Bijbels **onderwijs**.

De verkondiging van het Woord is gericht op het onderwijzen van al Gods eigenschappen, persoonlijke levensheiliging en op toerusting tot het maken van discipelen door zowel Bijbelverklarend als thematisch onderwijs. Het onderwijs is altijd gebaseerd op het Evangelie en kent een persoonlijke uitnodiging tot afkeer van zonde en vertrouwen op Jezus, ook voor gelovigen.

Deze verkondiging bestaat niet enkel in woorden maar we verlangen de kracht van de Heilige Geest, geen morele of

ethische toespraken, maar Geestvervulde verkondiging die leidt tot hartelijke aanbidding en gehoorzaamheid aan het gepredikte Woord.

Markus 1:14-15, Matteüs 28:19; Korinthe 2:2, Brieven van de apostelen.

*

Het dertiende principe

De gemeente ziet **zingen** als een wezenlijk onderdeel van de samenkomsten.

We aanbidden heel Gods karakter, al Zijn eigenschappen en verheerlijken Hem om alles wat Hij gedaan heeft, doet en zal doen. We vermijden veranderlijke vormen van aanbidding die vooral emotioneel geladen zijn en de aanbidder leeg laten van levensveranderende waarheid.

Daarnaast zingen we niet alleen om God te aanbidden, maar ook om elkaar te onderwijzen, om de heerlijke waarheden van Gods Woord door te geven en elkaar daarmee aan te sporen om de Heere Jezus te volgen.

Johannes 4:23-24, Kolossenzen 3:16.

*

Het veertiende principe

De gemeente kan niet zonder **gebed en voorbede**.

Afhankelijk en vrijmoedig bidden we niet alleen in onze binnenkamer voor onszelf maar ook als we samenkomen

voor de verheerlijking van God in de hemel en op de aarde en de komst van Zijn Koninkrijk. Ook bidden we, soms onder handoplegging specifiek voor elkaar maar ook voor de wereld om ons heen.

We bidden als voorbidders voor hen die zelf niet kunnen of willen bidden en we strijden voor de genadetroon met grote verwachting omdat God zelf belooft dat Hij ons alles zal geven wat we Hem namens Jezus' vragen.

Handelingen 2:42. Romeinen 15:30. 1 Timotheüs 12:1. 1 Petrus 4:7. 2 Korinthe 1:11

*

Het vijftiende principe

De gemeente geeft om al het lijden.

De val in de zonde heeft lijden teweeg gebracht, vooral eeuwig lijden. Met de bewogenheid en ontferming van God verlangen we onszelf en onze middelen te geven om in de fysieke noden te voorzien, maar vooral om door het Evangelie van Jezus in de geestelijke nood te voorzien.

Mattheüs 28:19. 2 Korinthe 5:20. 1 Johannes 3:17.

*

Het zestiende principe

De gemeente vermenigvuldigt zich.

Met het verlangen van Christus om het Evangelie in de hele wereld te prediken en overal discipelen te maken,

vermenigvuldigt de gemeente zich onder leiding en zorg van de Heilige Geest, dichtbij en ver weg.

Als volgelingen van Jezus is Zijn missie, de verspreiding van het Evangelie en het planten van nieuwe gemeenten, ook onze missie.

Deze missie voeren we trouw uit door te bidden om arbeiders, het ondersteunen van arbeiders en het zenden van arbeiders.

Mattheüs 9:38; Mattheüs 28:19; Lukas 10:2.

*

Het zeventiende principe

De gemeente heeft Israël lief.

De gemeente verlangt, bidt en zet zich in voor het behoud van Israël naar het vlees, uit wie onze Verlosser is voortgekomen. En, ingelijfd door het geloof, als ware kinderen van Abraham, delend met gelovige Joden in het Nieuwe Verbond in Christus bloed, verlangen we ook dat de beloofde opwekking en herinenting plaats zal vinden zodat uiteindelijk zo uit Joden en heidenen heel Gods volk gered zal worden.

Romeinen 9:1-5, Galaten 3, Efeze 2.

*

Het achttiende principe

De gemeente verwacht bovennatuurlijk ingrijpen.

De gemeente verwacht dat God Zijn geestelijke macht om de zonde te vergeven wil bewijzen door fysieke wonderen, genezingen en bevrijdingen. We verlangen dit vrezend, niet uit sensatiezucht, maar verlangend naar bewijzen van Zijn almacht die ons vrijmoedigheid geven om Zijn Woord te spreken.

Markus 2:9, Handelingen 4:29-31.

*

Het negentiende principe

De gemeente beschermt tegen wereldse invloeden.

Als zuil en fundament van de waarheid, beschermen we huwelijken, gezinnen, kinderen en lichamen tegen culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke of politieke invloeden die ingaan tegen Gods Woord. Deze sferen zijn onderworpen aan Christus en worden ook als zodanig beoordeeld.

Met het verlangen naar heilige seksualiteit binnen een liefdevol huwelijk, godvrezende gezinnen die Gods huisgezin afspiegelen en de waardigheid en heiligheid van het fysieke lichaam wat God geschapen heeft en de tempel is van de Heilige Geest, waken we voor alle vernietigende leugens en redeneringen van de tijdgeest.

Niet uit angst, maar vanuit de bevrijdende wetenschap van Christus' overwinning van de wereld en Zijn heerschappij over alle overheden en machten, verlangen we ons in liefde aan de waarheid te houden. We verliezen onze nuchterheid niet in speculatie maar vellen een rechtvaardig oordeel en laten het uiteindelijke oordeel over aan God terwijl elkaars geweten vrij laten binnen de grenzen van Gods Woord.

Kolossenzen 3:20-21. Efeze 6:1-4. Lukas 18:16. 3 Johannes 1:4, Hebreëen 13:4. Efeze 5:22-33. Mattheüs 5:31-32. Mattheüs 5:28, 1 Timotheüs 3:15.

*

Het twintigste principe

De gemeente verlangt naar Christus' terugkomst en de nieuwe hemel en aarde.

De gemeente heeft de verschijning van de Heere Jezus lief, onze oudste Broeder, Bruidegom, Rechter, Koning en Redder. We zien uit naar Zijn terugkeer, de vereniging met Hem in de lucht, het laatste oordeel en de eeuwige vrede die wacht in de volmaakte gemeenschap met de drie-enige God om met elkaar te genieten op een vernieuwde aarde.

Mattheüs 24:42. Hebreëen 10:24-25. Romeinen 8:22. Openbaring 3:11.

*

Samenwerking

Het eerste principe

We verlangen het werk van plaatselijke gemeenten en organisaties met hetzelfde doel te **ondersteunen** en aan te vullen wat **ontbreekt**.

De plaatselijke gemeente waar we onderdeel van zijn, is de beste plek om Jezus' missie uit te voeren. Daarom werken we samen met onze gemeente en verlangen we ernaar dat dit werk vanuit onze gemeente ondersteund wordt, door middel van gebed en mankrachten.

Wanneer onze plaatselijke gemeente onze inspanningen om geloof, bekering en vergeving van zonden te verkondigen en hen die tot geloof komen alles te leren wat Jezus geboden heeft, niet aanmoedigen, blijven we toch gehoorzaam aan Jezus' missie en proberen zo aan te vullen wat er in die plaatselijke gemeente ontbreekt.

*

Het tweede principe

We maken onszelf bekend als **volgelingen van Jezus** uit verschillende plaatselijke gemeenten.

Vanwege de vele Christelijke denominaties en groepen in ons land, gaan we niet op missie in naam van een denominatie of groep, ook niet namens *Christelijk informatiecentrum “De Levensboom”*. Dit is slechts een werktitel, niet om ons te onderscheiden, maar om het organisatorisch overzichtelijk te maken en herkenbaarheid te bevorderen.

Daarom geven we tijdens onze missies aan dat we *volgelingen van Jezus* zijn uit verschillende plaatselijke gemeenten, die zich verbonden weten met de plaatselijke uitdrukkingen van Jezus' wereldwijde gemeente die Hem op grond van het onfeilbare Woord van God, met de hulp van de Heilige Geest, in alles willen volgen en verheerlijken en elkaar dartoef ook aanmoedigen en ondersteunen, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

*

Het derde principe

We verwijzen zo nodig door naar **organisaties en personen** die met hun specifieke **gaven en ervaring** meewerken in Jezus' missie.

Als lichaam met verschillende leden die allemaal van Jezus verschillende gaven hebben gekregen, werken we samen met de organisatie.

Daarnaast verwijzen we hen die worstelen met diepere geestelijke problemen door naar bijvoorbeeld het CPC en

bieden we anderen de Bijbelschool Crown Hall in Engeland aan of de maandelijks/fulltime bijbelschool van Hebron Missie voor intensievere discipelschapstraining.

*

Het vierde principe

Als plaatselijke gemeente werken we samen door **hulpvragen** en gaven uit te wisselen en zorg te dragen voor **noden** in andere plaatselijke gemeenten.

Als plaatselijke gemeente ondersteunen we andere plaatselijke gemeenten. Wanneer we iemand ontmoeten die in de omgeving leeft van een andere plaatselijke gemeente, nemen we dit van elkaar over.

Ook onderling zien we erop toe dat we elkaar ondersteunen — zowel geestelijk als fysiek, dat we elkaars gaven leren kennen en zo als één lichaam samenwerken, terwijl we elkaar dienen.

*

Veiligheid en verantwoording

Het eerste principe

We **belijden elkaar** onze zonden, we **onderwijzen** elkaar, **wijzen** elkaar **terecht** en **bidden** voor elkaar.

Omdat de tegenstander er alles aan zal doen om verdeeldheid te creëren onder elkaar, zodat de missie van Jezus niet uitgevoerd kan worden, moeten we strijden om te leven in het licht. Juist ook voor het werk in Ovezande is het goed om onze zorgen met elkaar te delen en elkaar de overtredingen te belijden (Jakobus 5:16).

Om samen te strijden en het heerlijke nieuws van Jezus bekend te maken, moeten we elkaar kennen en kunnen we niet leven met een beetje zuurdeeg in ons midden dat ons kreupel zal maken voor de missie (1 Korinthe 5).

Wanneer iemand die betrokken is bij het werk van het centrum in zonde blijft leven, terwijl we diegene daar persoonlijk, in de groep en met de betreffende gemeenteleiders op hebben gewezen en hem gesmeekt hebben om zich te bekeren, moeten we diegene weigeren om nog deel te nemen aan de missies of het gemeentelven tot hij tot inkeer komt en levensverandering blijkt.

*

Het tweede principe

We zien erop toe dat het werk onder verantwoording staat van mannen die voldoen aan de eisen van het Nieuwe Testament.

Christelijk informatiecentrum “De Levensboom” staat onder verantwoording van mannen die voldoen aan de eisen van Nieuw Testamentische leiders en verantwoording afleggen aan de leiders van gemeenten uit de omgeving. Deze mannen zijn niet pas tot geloof gekomen, verslaafd, vechtlustig of uit op winst; maar ze zijn beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij. Ze kunnen onderwijs en leiding geven en ze hebben een goed getuigenis van anderen (1 Timotheüs 3:2-7).

Tot het zaad van Gods Woord opgroeit en een gemeente ontstaat door het werk van de Heilige Geest, erkennen we dat deze leiders niet dezelfde rol hebben als de oudsten die in 1 Timotheüs 3:2-7 omschreven worden. Zij die verantwoordelijk zijn voor het werk in Ovezande en de leiding hebben tijdens de missies, moeten echter voldoen aan deze eisen voor het fysieke en geestelijke welzijn van de groep.

Gemeente leiders, zo de Heere het gestrooide zaad op laat groeien, zullen ook aan deze eisen moeten voldoen zoals in het zevende principe van hoofdstuk 5 omschreven staat.

Hoewel het Nieuwe Testament de eindverantwoording legt bij mannen die voldoen aan de eisen zoals omschreven in 1 Timotheüs 3:2-7, kunnen er missies georganiseerd worden (zoals een kinderclub of een vrouwenavond) waarvoor geen (bekwame) mannen gevonden kunnen worden, waardoor deze rol door vrouwen wordt vervuld. Ook dan leggen zij verantwoording af aan de algemene verantwoordelijken. Zodra zich voor deze missie (bekwame) mannen melden, zal de verantwoording na gebed en een gesprek met de leiders van de verantwoordelijk van het CIC daaraan overgedragen worden.

*

Het derde principe

We bewaken de **veiligheid en heiligheid** door zo mogelijk **twee aan twee** op pad te gaan en ons in de persoonlijke zorg richten op mensen van **hetzelfde geslacht**.

Als schapen te midden van de wolven dringen we er, zoals Jezus, op aan om zo mogelijk twee aan twee op pad te gaan. In gesprekken en moeilijke situaties kunnen we soms dingen over het hoofd zien. Samen kunnen we elkaar steunen en aanvullen. Dit bevordert de betrouwbaarheid van onze getuigenissen en ook de betrouwbaarheid van onze verantwoording naar elkaar.

Een ander terrein waar Tegenstander graag aanvalt, is de aantrekkingskracht die er is tussen mannen en vrouwen. Om

ons getuigenis niet te bezoedelen door vleeselijke verlangens, is het goed om ons in de persoonlijke zorg te richten op mensen van hetzelfde geslacht. Broeders leven Christus voor aan mannen, zusters aan vrouwen.

*

Het vierde principe

We verwachten dat God **financieel** zal voorzien in alles wat we nodig hebben en leggen we in de algemene groep verantwoording af van **giften en uitgaven**.

Alles wat we nodig hebben, fysiek, financieel en geestelijk verwachten we van de Vader der lichten van wie alle goede gaven neerdalen. *Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen* (2 Korinthe 9:10). Zo zijn we ook rentmeesters van Zijn gaven en willen we niets verspillen.

Voorlopig valt de Levensboom onder financiële verantwoording van Levenslicht.org wat samenwerkt met Stichting Werkers in de Wijngaard zodat alle giften aftrekbaar van de belasting en zullen we elk jaar een overzicht geven van alle inkomsten en uitgaven. Een overzicht hiervan is ook op andere momenten op aanvraag in te zien.

*

Een waarschuwing

De reddingspost

Op een gevaarlijke kust waar veel schepen vergaan, was eens een kleine niet afgewerkte reddingspost gevestigd. Het gebouw was een hut en er was maar één boot. Maar de paar toegewijde leden hielden de zee constant in de gaten. En zonder aan zichzelf te denken gingen ze dag en nacht op zoek naar drenkelingen. Er werden veel levens gered door deze prachtige kleine post, zodat het beroemd werd. Sommigen van hen die gered waren en een aantal anderen uit de omgeving wilden zich verbinden aan de reddingspost en gaven hun tijd, geld en inspanning om het werk te ondersteunen. Er werden nieuwe boten gekocht en er werden nieuwe bemanningen getraind. De kleine reddingspost groeide.

Sommige leden van de reddingspost waren niet blij dat het gebouw niet afgewerkt en zo slecht uitgerust was. Ze voelden dat er een comfortabelere plek moest komen voor de eerste opvang van de drenkelingen. Dus vervingen ze de veldbedden met normale bedden en zetten ze beter meubilair in het uitgebreide gebouw. Nu werd de reddingspost een populaire ontmoetingsplaats voor haar leden. Ze versierden het mooi en richtten het prachtig in want ze gebruikten het als een soort club. Minder mensen waren nu geïnteresseerd in het zoeken op zee naar drenkelingen, dus huurden ze een bemanning voor

de reddingsboten om dat werk te doen. Het levensreddende motief had nog steeds de overhand in het decoratie van de club en er was een liturgische reddingsboot in de ruimte waar de inwijdingen plaatsvonden.

Rond deze tijd verging er een schip voor de kust en de ingehuurd bemanning brachten bootladingen vol koude, natte en half verdrinken mensen binnen. Ze waren vies en ziek. Sommigen van hen hadden een zwarte huid en anderen een gele huid. De prachtige nieuwe club was een chaos. De bouwcommissie liet meteen een aantal douches bouwen, buiten de club waar de slachtoffers van de schipbreuk schoongemaakt konden worden voor ze naar binnen kwamen.

Bij de volgende vergadering was er een scheiding in de leden van de club. Het merendeel van de leden wilde de reddingsactiviteiten van de club stoppen. Ze zouden onplezierig zijn en een belemmering voor het normale sociale leven van de club. Sommige leden drongen aan op het redden van levens als het primaire doel en wezen er op dat ze nog steeds een reddingspost genoemd werden. Maar ze werden uiteindelijk weggestemd. Als ze de levens van verschillende soorten drenkelingen wilden redden in deze wateren, werd hen verteld, konden ze een eindje verderop hun eigen reddingspost beginnen. Dat deden ze. Naarmate de jaren voorbij gingen, onderging de nieuwe reddingspost dezelfde veranderingen die de oude reddingspost ondergaan had. Het groeide uit tot een club en er werd weer een nieuwe reddingspost geopend. De geschiedenis bleef zichzelf herhalen. En als je de kust vandaag bezoekt, zul je langs de kust een aantal exclusieve clubs vinden.

Nog steeds vergaan veel schepen in die wateren, maar de meeste mensen verdrinken.

*

De Levensboom

Onze principes

Het Christelijk informatiecentrum is de plek waar vandaan we vervuld met de Heilige Geest in de Zak van Zuid-Beveland **geloof, bekering en vergeving** van zonden prediken. Tot genezing van de heidenvolken.

Dit is ons verlangen en dit is onze missie. In dit handboek vind je de principes die hieraan ten grondslag liggen en ons richting geven in het werk.



cicdelevensboom.nl